

Αλέκος Λεβίδης

ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ἀπό τὸν Τσαρούχη ἔχω λίγες. Τόν πρωτογνώρισα στὸ Παρίσι, τὸ χειμώνα τοῦ '68. Γνώριζα ἡδη τὸ ἔργο του ἀπό τὴν πρώτη μου ἐφηβεία. Μιά φίλη μέ δόδηγησε στὸ μικρὸ διαμέρισμα τῆς Rue Dauphine. Μᾶς ἀνοιξε τὴν πόρτα ἑνας Τσαρούχης κυριολεκτικὰ πνιγμένος στὰ βιβλία. Εἶχαν ὑποχωρήσει τά ράφια μιᾶς αὐτοσχέδιας βιβλιοθήκης καὶ τά βιβλία, ποὺ εἶχαν κατακλύσει τὸ πάτωμα τοῦ μικροῦ δωματίου, τοῦ 'φτωναν ὡς τὸ γόνατο.

Θυμάμαι, στὸ Παρίσι πάλι, ἑνα βροχερὸ πρωινό στὴ μέσα αἴθουσα τοῦ καφενείου «Palette». Καθόμουν σ' ἑνα τραπέζι μέ τὸν Κυρισόπουλο, κρατοῦσα ἑνα φάκελο μέ μαυρόσπρα σχέδια ποὺ χα φέρει νά δείξω στὸν Ἀλέξη. Μπαίνει ὁ Τσαρούχης καὶ κατευθύνεται πρός τὸ μέρος μας. Ἐπιμένει νά δεῖ τὰ σχέδια, ποὺ διακριτικὰ προσπαθῶ νά ἔξαφανίσω. Τά κοιτάζει μέ προσοχή καὶ ἀποφαίνεται: «γερμανικὸς ἔξπρεσιονισμός». «Ἐνας χαρακτηρισμός ποὺ γιά τὸν Τσαρούχη δέν περιεῖχε τίποτα τὸ θετικό.

Ήρθε τὸ 1986 σέ μιά ἔκθεσή μου στὴν «Ωρα». Δέν ἥμουν ἐκεῖ. Μοῦ μήνυσε μέ τὸν Μπαχαριάν νά πάω σπίτι του, γιατί ἥθελε «νά μιλήσουμε γιά ζωγραφική». Τὴν πρώτη μου χαρά ἀκολούθησε διστακτικότητα, τὸ ἀνέβαλα, τελικά δέν πῆγα. Ὁλέθριο μήγμα αἰδημοσύνης καὶ κρυπτοαλαζονείας. Φοβόμουν πώς θά μιλαγε ἐκεῖνος, δτι δέν θά «κιμλούσαμε».

Ἄν δμως οἱ σχέσεις μέ τὸν ἀνθρωπὸ ἥταν λίγες, τὸ πάρε δῶσε μέ τὸ ἔργο καὶ τὴ σκέψη του ἥταν ἀπό νωρίς πυκνό καὶ πλούσιο σέ ἀπολαβές.

Τά ἐφηβικά μου χρόνια σημαδεύτηκαν ἀπό τὴν ἀποκάλυψη δύο κόσμων: τῆς Ἑλλάδας (φύση, τέχνη, Ιστορία) καὶ τῆς μοντέρνας ζωγραφικῆς. Μέσα ἀπό τά διδάγματα ποὺ ἀντλοῦσα, ἀπό τά ἔργα τῶν Τσαρούχη καὶ Μόραλη,

οἱ δυό αὐτοὶ κόσμοι φαίνονται ν' ἀλληλοσυμπληρώνονται χωρίς ἔχνος ἀντιφατικότητας.

"Οταν στή δεκαετία τοῦ '70 διάβασα τίς πρῶτες ἐπιθέσεις, πού ἀργότερα πύκνωσαν, κατά τῆς «έλληνικότητας», ἀλλοτε ἀπό ίδεολογικά «προοδευτικούς» διανοούμενους καὶ ἀλλοτε ἀπό ρέκτες τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ τῆς «πρωτοπορίας», συνειδητοποίησα πόσο σχηματικά, ἀνυποψίαστα καὶ λειψά ἔχει ἀντιμετωπιστεῖ τό ἔργο τοῦ Τσαρούχη καὶ ὅλων ἀξιων ζωγράφων τῆς γενιάς του.

Τό πόσο λίγο, στήν οὖσίᾳ, ἀφομοιώθηκαν τά διδάγματα τοῦ ἔργου τους ἀπό τούς νεότερους καλλιτέχνες, φαίνεται στόν ἀνούσιο χαρακτήρα τῶν ἔργων διεκδικούν μιὰ θέση στήν πρωτοπορία, προσπαθώντας μέ τήν ψυχή στό στόμα νά εύθυγραμμισθούν μέ τούς ὄλοένα καὶ ταχύτερα ἐναλλασσόμενους «ισμούς», τούς ἀκριτα εἰσαγόμενους ἀπό τίς διεθνεῖς ἀγορές τέχνης.

"Άλλωστε, δὲ ίδιος δὲ Τσαρούχης μέ θαυμαστήν ἐνάργεια διεῖδε τό νέο ἀκαδημαϊσμό πού ἐγκαθίδρυσε ἡ λεγόμενη «πρωτοπορία». Καὶ εἶναι ἀκαδημαϊκή ἡ τέχνη ἐκείνη πού, περιχαρακωμένη στό φορμαλισμό, ἀποκόβεται τελείως ἀπό τήν πραγματικότητα καὶ ὅμφαλοσκοπούμενη συντηρεῖ καὶ ἀναπαράγει τίς ἔμμονες ίδεοληψίες τῆς (ὅπως ἡ ίδια ἡ ἔννοια τῆς «πρωτοπορίας» π.χ.).

Σέ μιά συνέντευξη παρατηρεῖ:

... οἱ σύγχρονοι πρωτοπόροι, τίς πιό πολλές φορές, ἀν ὅχι πάντα, περιορίζουν τήν προσπάθειά τους στό νά περάσουν ἀπαρατήρητοι καὶ νά ἀφομοιωθούν μέ τό μέσο ὅρο τῆς πρωτοπορίας (μέ τήν ἀκαδημία τῆς πρωτοπορίας), ὥστε νά μπορούν νά λαμβάνουν μέρος στίς διάφορες διεθνεῖς ἐκθέσεις, πού εἶναι διαφόρων εἰδῶν ὅλοιθι...

Καὶ παρακάτω ἔξανίσταται:

Δέν θέλω νά θολώσω τήν αἰσθητική μου γιά νά εἰσέλθω εύκολότερα στήν ἀχρωμία τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ.

"Ἄς μή γειδόμαστε, ἡ μοντερνιστική ἐπανάσταση στήν ἑλληνική ζωγραφική πραγματοποιεῖται ἀπό τοὺς ζωγράφους πού ἀνήκουν, ἐν τῇ εύρεια ἔννοια, στή γενιά τοῦ '30: Τόν Τσαρούχη, τόν Μόραλη, τόν Εγγονόπουλο, τόν Διαμαντόπουλο, τόν Στέρη, τόν Γκίκα, τόν Πικιώνη. Σ' ἔνα νέο ίδεολογικό

τοπίο πού δημιουργεῖται άπό τίς πρώτες δεκαετίες τοῦ αἰώνα καὶ ἀποκρυσταλλώνεται μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή ἡ γενιά αὐτή δριστικοποιεῖ τή ρήξη μέ τό νεοκλασικισμό, τό νεορομαντισμό καὶ τόν ἡμιρεσιονισμό, μορφές εἰσαγόμενες πού δέν κρένονται πιά ἐπαρκεῖς γιά νά «κντύσουν» τά νέα μηνύματα, καὶ πραγματοποιεῖ μιά κατάδυση στά ἔσω, γιά νά βρεῖ στηργματα σέ διαχρονικά στοιχεῖα αὐτοῦ πού θεωρεῖται ἐθνική μας παράδοση.

Παράλληλα ἡ ρήξη μέ τόν ἀκαδημαϊσμό φέρνει δλους αὐτούς τούς ζωγράφους, μέ τό αἴτημα τῆς «έλληνικότητας», σ' ἐπαφή μέ τό μοντέρνο εύρωπαϊκό κίνημα, ὅχι μέσα ἀπό δνα φορμαλιστικό μυητησμό, ἀλλά ἀπό μιά πραγματική ἀνάγκη νά διαμορφωθεῖ μιά νέα εἰκαστική γλώσσα.

Ἐτσι δημιουργοῦνται οἱ βάσεις γιά μιά ἑλληνική ζωγραφική σχολή μέ συνεδρηση τῆς ίδιαιτερότητάς της καὶ τοῦ ριζοσπαστικοῦ της χαρακτήρα, σ' ἐπαφή ἀπό τή μία μέ τό εύρωπαϊκά μοντερνιστικά ρεύματα καὶ ἀπό τήν ἄλλη μέ τήν πραγματικότητα τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου μέσα στόν δποῖο εύδοκιμεῖ.

Οἱ μεταπολεμικές συνθήκες δέν εύνόησαν τή συνέχεια αὐτῆς τῆς πρώτης καὶ μόνης «αὐτόχθονης» μοντερνιστικῆς ἐπανάστασης.

Ἐναναγυρίσαμε στό ἔτερόφωτο περιθώριο μας. Οἱ ἐποχές δέν εύνοοῦν ὅμαδικές ἔξαρσεις, ἀλλά καὶ δέν φράζουν ὄλοτελα τούς μοναχικούς δρόμους.

Σ' ἔνα ἀπόσπασμα μιᾶς ἀπό τίς τελευταῖες, Λσως, συνεντεύξεις τῆς ζωῆς του (1989), ἡ αὐτογνωσία ἀλλά καὶ ἡ ἐνάργεια μέ τήν δποία τοποθετεῖται ὁ Τσαρούχης εἶναι ἀποκαλυπτικές:

‘Η δουλειά μου καλή ἡ κακή... γιά τούς ξένους, Γάλλους ἢ δλους, θά ἔχει τήν ἀξία, δν ἔχει, ἐνός κινέζικου παραβάν, ἐνός νέγρικου ἀγάλματος ἢ μᾶς γιαπωνέζικης ὁμπρέλας. Θά ἔχει τήν ἐρυθρική γοητεία τῶν ξένων πραγμάτων. Βέβαια οί ‘Ελληνες είμαστε Εύρωπαιοι, δέν είμαστε ούτε κίτρινοι ούτε μαύροι ούτε κόκκινοι. Στίς προπόσεις τῶν γευμάτων δλοι οἱ ὑπέλληλοι τῶν κρατῶν λένε δτι ἡ Έλλας εἶναι ἡ κοιτίδα τοῦ εύρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Μακάρι νά εἶναι ἔτσι, πιστεύω ὅμως δτι ἔνας ἀληθινός καλλιτέχνης πρέπει νά ἔχει συνεδρηση τῆς διαφορᾶς πού μᾶς χωρίζει ἀπό τούς Εύρωπαιους, ὅχι βέβαια ἡ τουριστική Έλλαδίτσα πού πνευματικῶς εἶναι ἔνα πτῶμα, ἀλλά ἡ χωρίς γραφικότητα συνεδρησή μας. (Τηγράμμιση δική μου.)

Σκέφτομαι τόν Τσαρούχη: ἀστός ἀπό καταγωγή καὶ ἀνατροφή, ἀλλά ποιητής τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου (ὅχι φολκλορικά, ὅπως ἀβασάνιστα θεωροῦν πολλοί, ἀλλά βιωματικά). Μέ κουλτούρα παιδιόθεν εύρωπαιζουσα καὶ ἀργότερα ἔξοπλισμένος μέ βαθιά γνώση καὶ θαυμασμό τῆς Δυτικῆς ζωγραφικῆς παράδοσης ἀπό τήν Ἀναγέννηση καὶ μετά, πλήν κήρυξ (ὅπως πιστεύεται) τῆς Ἑλληνικότητος καὶ τῆς θιαγένειας στήν τέχνη. Υμνεῖ τήν ἀγνότητα καὶ τό φῶς τοῦ Θεόφιλου καὶ μαγεύεται ἀπό τό σκότος τοῦ Καραβάτζιο.

"Οταν ζωγραφίζει σέ μαῦρα φόντα κατά τό πρότυπο τοῦ Ἰταλοῦ δασκάλου δέν χτίζει μέ τή σκιά τίς μορφές του, ἀλλά τίς φωτίζει ἐκ τῶν ἔνδον, σύμφωνα μέ τή βυζαντινή τεχνική (προπλασμοί, σαριώματα, ψιλοθίες). Βαθύς γνώστης τῆς βυζαντινῆς τέχνης καὶ τεχνικῆς, στό τέλος τῆς ζωῆς του ὀραματίζεται νά ίστορήσει τό ἐκκλησάκι τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς στή Μυτιλήνη (κατά παραγγελίαν τοῦ Τεριάντ) σύμφωνα μέ τόν ἀναγεννησιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας μοντέλα καὶ σκηνοθετώντας τίς σκηνές ἀπό τό συναξάρι τῆς Ἀγίας.

Βαθιά ρομαντικός, τέρπεται ἀπό τόν κλασικισμό τοῦ Βερμέερ. Βασιλιάς τῆς ἀντιφατικότητας; "Οχι· ζωγράφος γέννημα θρέμμα τοῦ τόπου του. Εύαισθητος δέκτης, ὀξύς καὶ στοχαστικός παρατηρητής, μορφοπλάστης τολμηρός, εἰλικρινής μέ τόν ἔσωτό του καὶ τήν τέχνη του, συνεπής μέ τίς ἀντιφάσεις ἐνός ἔργου ζωντανοῦ καὶ ἐν ἔξελλει.

1965. Ή χρονιά πού ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπό τήν ΑΓΕΤ 'Ηρακλῆς στή σειρά τῶν ἡμερολογίων της ἐκεῖνο τοῦ Τσαρούχη μέ τά νεοκλασικά σπίτια τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ. Σούρουπο, ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ, τριγυρῶν στό Γκάζι μέ ὄδηγό τίς ἀκουαρέλες τοῦ Τσαρούχη. Τό πορτοκαλί φῶς τοῦ οὐρανοῦ, ὅπως στίς εἰκόνες τοῦ Τσαρούχη. Ό λεπτός γαλάζιος καπνός πού ὑψώνεται πλάγια στόν οὐρανό ἢ τήν ἀκουαρέλα σάν νά σηκώνεται ἀπό κάπιον μικρό ὑπαίθριο βωμό.

'Ο Ἀρης Κωνσταντινίδης ἔκρινε τή νεοκλασική ἀρχιτεκτονική ἐπιφρανειακή, φεύτικη, μή λειτουργική. Μιά ἀρχιτεκτονική τῆς πρόσοψης, σέ ἀντίθεση μέ τόν ὀργανικό χαρακτήρα, τή λειτουργικότητα καὶ τή λιτότητα τῆς λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Θεωροῦσε νομίζω τόν Τσαρούχη, τρόπον τινά, ὑπεύθυνο γιά τήν ὑπερτίμηση στίς μέρες μας τῆς νεοκλασικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Μέ κριτήρια ἀρχιτεκτονικά δ Κωνσταντινίδης εἶχε σίγουρα δίκιο.

"Ομως τόν Τσαρούχη ἀκριβῶς ή σκηνογραφική διάσταση τῶν νεοκλασικῶν πιστεύω πώς τόν ἐνδιέφερε, αὐτή ή θεατρικότητα τῶν προσόψεων, αὐτά τά τρίγλυφα καὶ τά κυμάτια, τά γεῖσα καὶ τά ἀετώματα, τά ἀκροκέραμα καὶ τά ἥμικιόνια, δλα αὐτά τά πλουμίδια πάνω σέ σπιτούρια ταπεινά ή πρώην μεγαλοπρεπεῖς ἐπαύλεις. Σάν τό περίφημο ἐκεῖνο πορτρέτο τοῦ Θεόφιλου, πού στολισμένος μέ τενεκεδάκια καὶ χρυσόχαρτα ποζάρει σάν Ἀλέξανδρος. «... Οἱ Ἀλέξανδρινοί ἔνιαθαν βέβαια ποῦ ἦσαν λόγια αὐτά καὶ θεατρικά...»

Τό σκηνογραφικό, τό θεατρικό στοιχεῖο εἶναι ἐγγενές στή ζωγραφική τοῦ Τσαρούχη. Εἴτε πρόκειται γιά τήν ἐπιλογή τῶν ἀντικειμένων πού συνθέτουν τά «έσωτερικά» του εἴτε γιά τίς συνθέσεις τῶν ὑπαίθριων σκηνῶν του καὶ τῶν ἀστικῶν «τοπίων» του. Σ' ἓνα πρῶτο ἐπίπεδο ή σκηνογραφία λειτουργεῖ σάν αὐτοσχολιασμός τῆς «έλληνικότητας». Πέρα ἀπ' αὐτό ὑποβάλλει τήν ἀμφισημία ἐκείνη πού προκαλεῖ ή παρατήρηση μιᾶς ὄψης. Τί φανερώνει; Τί κρύβει πίσω της;

'Η πρόσοψη, φέρε' εἰπεῖν, τοῦ καφενείου «Τό Νέον» σέ ὥρα προχωρημένου μεσημεριοῦ μέ κανέναν τρόπο δέν ἀποτελεῖ μόνον ἔνα στιγμιότυπο τοῦ παλιοῦ καφενείου. 'Η προοπτική ἐνός δρόμου στή Μυτιλήνη δέν εἶναι μιά γραφική ἀποψη τῆς παλιᾶς πόλης. Τά βράχια στό λόφο τῆς Πινύκας, τό σούρουπο, δέν εἶναι τουριστικό ἴνσταντανέ. Οἱ «σκηνογραφίες» του ἀλλοτε μαγνητίζουν μέ κάτι ἀπό τήν αἰνιγματικότητα τοῦ Ντέ Κίρικο ή κάποιων ἀρχιτεκτονικῶν ἀναγεννησιακῶν φόντων καὶ ἀλλοτε ὑποβάλλουν μιά μυθολογική διαχρονικότητα σέ εἰκόνες φαινομενικά οἰκεῖες.

'Ο Τσαρούχης ἀγαπάει τή ζωγραφική. Κι ἀς μή νομίσει κανεὶς ότι αὐτό εἶναι αὐτονόητο σήμερα γιά τούς ζωγράφους. 'Αν ἀγάπη ἀνάμεσα στ' ἄλλα σημαντεῖ συρρίκνωση τοῦ ἐγώ καὶ δόσιμο, ἀνιδιοτέλεια, δίψα γιά γνωριμία δόσο γίνεται βαθύτερη μέ τό ἀντικείμενο τῆς ἀγάπης, γνώση τέλος καὶ παραδοχή τοῦ ἀνεκτλήρωτου, τότε οἱ περισσότεροι σύγχρονοι ζωγράφοι μᾶλλον ἐπιβήτορες καὶ βιαστές τῆς ζωγραφικῆς φαντάζουν, παρά ἐραστές της.

Καὶ δὲ Τσαρούχης ἡταν ἐραστής καὶ θεράπων τῆς ζωγραφικῆς. Τόση ἡταν ἡ ἀπόλαυση πού ἀντλοῦσε ἀπό τό νά ὑπηρετεῖ αὐτήν τήν τέχνη, νά τή μαθαίνει, πού στούς ἀδαεῖς μπορεῖ νά φανεται ὅτι «έβλαψε» τελικά τό ἔργο του.

'Ο σύγχρονος ζωγράφος, σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα, πρέπει νά ἀναλώνεται στήν ὑπεράσπιση τοῦ ἐγώ του. Κι αὐτό τό ἐγώ, ή μανιέρα του δηλαδή, πρέπει νά εἶναι ἀναγνωρίσιμο, μονοδιάστατο καὶ σαφές. Μέ αὐτή τή λογική

δ Τσαρούχης ἔπειρε νά μείνει σταθερός στήν τεχνοτροπία του, τοῦ 1950, νά τήν τελειωποιήσει, νά τή συστηματοποιήσει, ἐν τέλει νά τήν ἐκμεταλλευτεῖ, όπως μιά μάρκα ἐμπορική ἐκμεταλλεύεται τό λογότυπό της. Σέ παλιότερες ἐποχές, πού ἡ ἀτομική προσφορά κάθε ζωγράφου μέτραγε ἀλλιώς, μποροῦσε κάθε τεχνίτης, ἀπαλλαγμένος ἀπό τόν ψόγο τῆς «ἀντιγραφῆς» ἢ τῆς «ἐπανάληψης», νά διδάσκεται ἀπό τά λάθη τά δικά του καὶ τῶν ἄλλων, ν' ἀντιγράφει τούς δασκάλους, συγχρόνους του ἢ παλαιότερους. Τό ἔργο προέκυπτε ἀπό ἕνα διάλογο μέ ἄλλα ἔργα στά ὅποια οἱ τεχνίτες, πού εἶχαν τά κινήσια, προσέθεταν τούς καρπούς τῆς προσωπικῆς τους ἐπίνοιας.

Στό ἔργο τοῦ Τσαρούχη είναι φανερός αὐτός ὁ ἀγώνας· ψάχνει, δέν μένει ἵκανοποιημένος ἀπό τίς κατά καρούς κατακτήσεις του. Ἀλλάζει μανιέρες καὶ εἰδή, φοβᾶται νά ἐγκλωβιστεῖ σέ μιά ἐπιτυχία, δέν φοβᾶται νά βουτήσει στά βαθιά νερά.

Περνάει διάφορες μαθητείες στή βυζαντινή τέχνη, στήν ἀρχαία, στή λαϊκή, στή Δυτική καὶ τά στοιχεῖα πού παίρνει τά μεταπλάθει μέσα στό πρωτοπικό του χωνευτήριο. "Ἐτοι ἡ τέχνη του, σέ μιά ἐποχή ιρίσης, συρρίκνωσης, φορμαλισμοῦ, ἀκαδημαϊσμοῦ, παραμένει ἐξαιρετικά ζωντανή καὶ ἀνατρεπτική." Εχει τή δύναμην ἡ ἀντιστέκεται. "Ἄς σκεφτεῖ κανεὶς δτί στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '50 καὶ στίς ἀρχές τοῦ '60, μιά ἐποχή πού καὶ στήν Έλλάδα ἀκόμα ὁ ἀφηρημένος ἐξπρεσιονισμός ἔχει σαρώσει τά πάντα, ὁ Τσαρούχης ζωγραφίζει παραστατικά, ὅχι ἐπαναλαμβάνοντας κάποιες «μασημένες» μορφές, ἀλλά ὀλοκληρώνοντας ἔργα ὥριμότητας, σταθμούς γιά τήν πορεία του, όπως τήν «Ξεχασμένη φρουρά».

Σημαντικό μέρος τοῦ ἔργου τοῦ Τσαρούχη ἀποτελοῦν τά κείμενα καὶ τά λεγόμενά του.

Ο Τσαρούχης είναι ἀπό ἐκείνους τούς τεχνίτες πού σκέπτονται τήν τέχνη τους, ἀλλά καὶ είναι σέ θέση αὐτή τή σκέψη νά τήν ἀρθρώσουν καὶ νά τήν παραδώσουν, ὅχι μόνο σάν ἐρμηνευτικό κλειδί τοῦ δικοῦ τους ἔργου, ἀλλά σάν μιά θεωρητική παρακαταθήκη γιά τήν τέχνη πού ὑπηρετοῦν.

Η σκέψη του είναι ἐμπειρική. Ο θεωρητικός του στοχασμός ξεπηδάει ἀπό τή ζωγραφική πράξη. Κατανοεῖ, σχολιάζει καὶ ἐρμηνεύει τή ζωγραφική μέσα ἀπό τή συνεχή καὶ δινήσυχη ἐξάσκηση αὐτῆς τῆς τέχνης.

Είτε πρόκειται γιά κείμενα δουλεμένα, όπως ἐκείνη ἡ ἐξαίρετη εἰσαγωγή του γιά τόν Θεόφιλο, στό βιβλίο τῆς Ἐμπορικῆς Τράπεζας, είτε γιά σκέψεις του πού ἔχει ὑπαγορεύσει σέ τρίτους είτε γιά καταγραφές τῶν προφορικῶν του καταθέσεων, κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ἡ βαθιά γνώση τῆς

Ιστορίας τῆς εύρωπαικῆς τέχνης, παλαιότερης καὶ σύγχρονης, ἡ καίρια καὶ καμιά φορά ἀποκαλυπτική κατανόηση τῆς ἔξελιξης τῶν μορφῶν μέσα ἀπό τὴ διαπλοκή τῶν μορφολογικῶν καὶ ιδεολογικῶν ρευμάτων, ἡ συνοική, τέλος, ἐποπτεία τῶν πρωτεύεων ἀλλαγῶν πού ὑφίσταται ἡ παράδοση τῆς Ἑλληνικῆς ζωγραφικῆς ἀπό τὰ ἀρχαῖα χρόνια, πού σ' αὐτὸν τὸν τόπο τίθενται ὅλες οἱ βάσεις πάνω στὶς ὁποῖες χτίστηκε ἡ ζωγραφική τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, μέχρι τὰ σύγχρονα, περνώντας ἀπό τὰ φίλτρα τοῦ Βυζαντίου, τῆς Ἀναγέννησης, τῶν ἐπιρροῶν τῆς Ἀνατολῆς κλπ. Συνεπτυγμένη καὶ συνθετική είναντα όλης αὐτῆς τῆς σκέψης εἶναι βέβαια τό ίδιο τού τό ἔργο.

Δέν θά ἥταν ἀκαριό, νομίζω, νά συγκρίνει κανείς αὐτή τή θεωρητική-κριτική πλευρά τοῦ ἔργου του μέ τίς κριτικές ἐπιδόσεις Νεοελλήνων ποιητῶν ὅπως ὁ Παλαμᾶς, λόγου χάριν, ή ὁ Σεφέρης.

Ἡ γραπτή καὶ προφορική ἐνασχόληση τοῦ Τσαρούχη μέ τά προβλήματα καὶ τή θεωρία τῆς ζωγραφικῆς φωτίζει καὶ μιάν δλλη πτυχή τῆς προσωπικότητάς του: τὸν Τσαρούχη δάσκαλο.

Τό διδακτικό του ἔργο δέν τεκμηριώνεται μόνο στά κείμενα καὶ στὶς προφορικές του καταθέσεις. Ἡταν κυρίως φανερό στήν καθημερινή ζωγραφική του πρακτική. Τό ἔργαστήριό του ἥταν ἔνα ζωντανό σχολεῖο γιά δσους εἰχαν τήν τύχη νά δουλέψουν μαζί του. Σέ μιάν ἐποχή ὀλοκληρωτικῆς παρακμῆς τῆς καλλιτεχνικῆς παιδείας, τό παράδειγμα τοῦ Τσαρούχη θά πρεπε νά ἀποτελεῖ ἐπίκεντρο προβληματισμοῦ, τουλάχιστον πάνω στό θέμα. Σήμερα τό γενικό δόγμα εἶναι: μήν κοιτᾶς πίσω, μήν ἀντιγράφεις, προσπάθησε ὅπως μπορεῖς νά ἐκφραστεῖς, κάνε τόν αὐθορμητισμό σου πράξη. Αὐτό πού μετράει εἶναι ἡ δημιουργική ίδέα: δ, τι καινούργιο εἶναι καὶ ἐνδιαφέρον. Αὐτή ἡ πρακτική, πού ἔχει γενικευθεῖ τουλάχιστον ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '70 σάν μιά ἐπανάσταση στά ὑπολείμματα ἐνός αὐστηροῦ καὶ συχνά ἀνελαστικοῦ ἀναδημαϊκοῦ συστήματος καλλιτεχνικῆς ἐκπαίδευσης, τείνει νά δώσει τή χαριστική βολή σέ μιά τέχνη πού ούτως ή δλλως ἀργοπεθαίνει, δεχόμενη πανταχόθεν βολές, ἐκτός τῶν δλλων καὶ ἀπό τούς «έπαναστατημένους» πρώην θεράποντές της.

Μέχρι τή συγκρότηση τῶν πρώτων Σχολῶν Καλῶν Τεχνῶν, πού εἶναι σχετικά πρόσφατη ὑπόθεση, ἡ τέχνη διδασκόταν μέσα στά ἔργαστήρια τῶν δασκάλων.

‘Ο νέος τεχνίτης μέσα στό χώρο πού παραγόταν ἡ ζωντανή τέχνη τοῦ

καιρού του έμειντο σ' όλα τά στάδια τής τέχνης του, άπό τήν ίδιοσυστασία και τήν κατασκευή τής πρώτης όλης της, τῶν χρωμάτων, μέχρι τή θεωρητική της τεκμηρίωση (μελέτη μαθηματικῶν, κλασικῶν κειμένων κλπ.), άσκοιμενος καθημερινά, μελετώντας παλαιότερα και σύγχρονα έργα, άφομοιώνοντας τά παραδείγματα τῶν δασκάλων. Στά τελευταῖα στάδια αὐτῆς τής μαθητείας, έχοντας πιά μιά γερή ύποδομή, μετροῦσε καθένας τίς δυνάμεις του και ξανοιγόταν στήν προσωπική του δημιουργία. Ήταν βέβαια έποχές όπου ή ζωγραφική έννοείτο ως έπιστήμη και οχι ως πεδίο έκφρασης προσωπικῶν προβληματισμῶν, όπου τά έργαστήρια δέν ήταν καταφύγια ἀνήσυχων μοναχιών ψυχῶν, ἀλλά «ζωγραφεῖα» σφύζοντα άπό ζωή και παραγωγήν ένέργεια.

Τήν αἰσθηση αὐτή τοῦ έργαστηρίου, καθώς και τήν ἀνάγκη τής συνεργασίας, νομίζω τήν εἶχε πάντα ό Τσαρούχης. Πλήθιος ἐκεῖνοι πού δικαιωματικά ή καταχρηστικά διεκδικούν τή μαθητεία τους άπό τόν Τσαρούχη. Εἶναι χαρακτηριστικό ότι ἀνθρώποι πού ὀκόμα και περιστασιακά πέφασαν άπό τό έργαστήρι του, έχουν νά λένε κάτι πού διδάχτηκαν άπό ἐκεῖνον.

Δέν εἶχα τήν εύτυχία νά μαθητεύσω κοντά του, ούτε ξέρω άπό πότε εἶχε τό έργαστήρι του ἀνοιχτό σέ συνεργάτες και φίλους. "Αλλωστε δέν εἶναι μόνο στή ζωγραφική πού προσεταιρίστηκε μαθητές, ἀλλά και στή σκηνογραφία. "Εστω και λίγο δρμως δὲν τόν γνώριζες, ἀντιλαμβανόσουν ότι στή δουλειά του ἔδινε ἀλλά και ἔπαιρνε άπό τούς γύρω του. 'Ο συγχρωτισμός δέν τόν ἀφαιροῦσε, τόν καθήλωνε στή δουλειά· ἔνας ἐλαφρός ἀέρας καλῶς ἐννοούμενου ἀνταγωνισμοῦ πρέπει νά τόν κέντριζε. Ήταν ό ίδιος πάντα ἀνοιχτός, ἀχρόταγος, θά 'λεγα, γιά μάθηση, χαρακτηριστικό πρωταρχικό κάθε ἀληθινού δασκάλου. Κι ὀκόμα καιγόταν άπό τό ζῆλο τής «παράδοσης» στούς ἀλλούς όλων αὐτῶν πού ή καθημερινή του πράξη, μελέτη και στοχασμός τού ἀποκάλυπταν. Γιατί ό ἀληθινός δάσκαλος εἶναι ό ίδιος δημιουργός, έρευνητής και βαθιά έρωτευμένος μέ τό ἀντικείμενο τής δουλειᾶς του.

Ιούνιος 1996